

.. buitenkijken ..

Tekst Yvonne van Galen – Fotografie Anneke Gambon



# IDYLLISCHE WATERTUIN

TOEN MAURITS EN MANON HUN OUDE BOERDERIJ KOCHTEN, WAS DE TUIN NOG EEN WEILAND WAAR AF EN TOE EN PAARD IN STOND. VIJF JAAR LATER IS DE PLEK OMGETOVERD IN EEN GROENE OASE MET EEN IDYLLISCHE VIJVER, EEN ZWEMBAD EN RELAXTE TERRASSEN WAAR HET LIJKT ALSOF JE OP IBIZA BENT.





Hier is een klein terras aangelegd met Douglasshout. Daaronder bevindt zich de filterinstallatie.

Maurits en Manon kozen Douglasshout voor het timmerwerk in hun tuin. Dat wordt mooi als het veroudert. Op elke hoek van het zwembad staat een olijfboom.

-- persoonlijke inspiratie --

Manon en Maurits haalden vooral inspiratie uit Ibiza en Bali. "Dat is in bepaalde elementen en de vormgeving van onze tuin ook zeker terug te vinden", aldus Maurits. "Sommige items namen we zelf mee van onze reizen, dat maakt onze tuin extra persoonlijk."



*"We horen weleens van vrienden dat ze het gevoel hebben dat ze bij ons op Ibiza zijn"*

MAURITS SIMONETTE, BEWONER



Een mooi totaalzicht op de boerderij, gezien vanaf de achterzijde van de tuin. Tussen het siergras staat ijzerhard.





De parasol en de hangmat komen van het Indonesische eiland Bali, een plek waar de familie regelmatig verblijft.



#### Even voorstellen

Maurits Simonette is eigenaar van Castle Stones. Samen met zijn vrouw Manon en hun vier kinderen Reef, Oliver, Evan en River woont hij sinds vijf jaar in een geheel verbouwde boerderij in Angerlo (NL). De tuin was een open weiland, ze hebben zelf de invulling bedacht.

#### DROOMPLEK

“Vijf jaar geleden waren Manon en ik op zoek naar een oud pand dat we volledig konden opknappen”, vertelt Maurits. “Na een flinke tijd zoeken en veel verschillende panden bekijken kwam deze boerderij in zicht. Mijn grootouders wonen in hetzelfde dorpje en ik ben dan ook samen met mijn opa gaan kijken. Eerst gingen we een stukje het bos in en daarna liepen we de lange oprijlaan op. Toevallig vierde de eigenaar net die dag zijn verjaardag en we kregen een rondleiding van hem. Ik was helemaal enthousiast en zag in dit huis de kans om onze dromen te verwezenlijken.”

#### BUITENMENSEN

Maurits heeft samen met Manon interieuradvies gegeven en is eigenaar van Castle Stones. Hun passie voor mooie dingen is zowel in huis als in de tuin terug te vinden. “We hebben ons huis enorm verbouwd. Van de oude boerderij is alleen de rieten kap en de balkenconstructie gebleven. De rest is allemaal weggehaald”, vertelt hij. “We hebben de plafonds van de bestaande boerderij weggehaald, waardoor er hoogte en ruimte is gecreëerd. Er zijn overal grote raampartijen gemaakt die ook als deur dienen, dus alles kan open worden gezet. Wij zijn echte buitenmensen, dus ook als we binnen zijn, willen we intens bij de tuin betrokken zijn. Zo is het niet alleen een heerlijke plek om te vertoeven, maar ook fijn om naar te kijken.”

#### BLAUW GROEN PALET

Op het moment dat Manon en Maurits het huis kochten, was de tuin van zesduizend vierkante meter

nog een weiland. “Er stond gras, er waren wat paaltjes en af en toe liep er een paard”, zegt Maurits. “Wij vonden het helemaal prachtig dat er zo'n weids uitzicht was. We bedachten zelf dat we in het midden een mooie vijver wilden maken en hebben van het zand van de uitgraving een wal met planten gemaakt. Dat hebben we meteen tijdens de verbouwing gedaan om zo snel als mogelijk van de tuin te kunnen genieten. Op de wal hebben we laurier geplant, met daarvoor wat rododendrons. Er staan blauwgroene Italiaanse naaldbomen tussen. Daarvoor staan hoge grassen, afgewisseld per groep en Salix, ook in een blauwgroene kleur. Om de vijver en het zwembad staan grote olijfbomen en helemaal achteraan hoge cipressen. Ook in de winter is onze tuin mooi groen en dicht. Het gras is dan geel, dat staat vrolijk in de wintermaanden.”

#### WATERSCHEIDING

“We hebben het weiland uitgevlakt en gras gezaaid en intussen muren laten metselen van de oude terrasstenen voor de vijver. Tussen de vijver en het zwembad is een speciale constructie gemaakt. Het plan was om, als je op het terras zit, je over een geheel van water uitkijkt. In werkelijkheid hebben het zwembad voor en de vijver achter een gescheiden systeem. De overloop van het zwembad lijkt over te vloeien in de vijver. De indeling is in een U-vorm: er is een betonnen, gevulderd terras met een houten terras dat grenst aan de vijver. De kids kunnen lekker fietsen en skaten op het betonnen vlak. We hebben zelf een speeltuin gebouwd met een trampoline, een glijbaan en een houten piratenschip dat we van oud hout hebben gemaakt. De jongens hebben een mini-jeepje waarmee ze in de tuin rondrijden. Dat is dikke pret natuurlijk ...”

#### DROOMWENS

Toen Maurits nog een jongetje was, had hij een

*“Ook als we binnen zijn, willen we intens bij de tuin betrokken zijn”*

MAURITS SIMONETTE, BEWONER





-- onderhoudsgemak --

"We vonden het belangrijk met zoveel oppervlakte tuin dat er zo weinig mogelijk onderhoud en maaiwerk zou zijn", vertelt Maurits. "Het gras kan blijven staan en met weinig hoge bomen in de achtertuin hebben we ook niet veel blad in de herfst. Alleen op het pad moeten we bladblazen, maar daar is verder amper onderhoud nodig."

De zitstoelen komen van Karwei, het bankje van Bali. De tafel komt van Karwei en de tafel achter komt daar ook vandaan en is zwartgeverfd.



Samen met Hans Scheffer Projecten maakte Maurits het terras en de veranda. De loungebankjes komen van Karwei.

droomwens die hier is uitgekomen. Met een grote glimlach vertelt hij: "Als kind dacht ik: als ik later groot ben, wil ik een zwembad met vissen zodat ik met ze kan zwemmen. Toen we onze vijver gingen aanleggen, is die droom eindelijk uitgekomen. Hoewel we het in de praktijk wel een tikje anders hebben aangepakt. We hebben namelijk gekozen om de vijver met vissen en het zwembad gescheiden te houden, zodat je nooit in vies water zwemt. Bovendien is het water in het zwembad zout, dus niet geschikt voor de vissen die we wilden. Het moment dat ik met onze zoon Oliver de karpers ging halen toen de vijver net vol water was, is een prachtig moment om nooit te vergeten."

#### IBIZA VIBE

"Mijn favoriete plek is het zwembad. We hebben er een warmtepomp in aangebracht zodat we, als het boven de 15 °C is, al lekker buiten kunnen zwemmen. Ik kan er zo van genieten om in en bij het water met de kids bezig te zijn. De jongens varen weleens met een klein bootje op de vijver en er wordt ook af en toe gekampeerd in de tuin. Dat is nog wel een heel groot avontuur voor ze. En de plek onder de veranda vind ik ook zalig. Manon en ik hadden vijf jaar geleden het idee om de sfeer in onze tuin een beetje Spaans te maken. We horen weleens van vrienden dat ze het gevoel hebben dat ze bij ons op Ibiza zijn. Ons tuinplan is voor ons echt helemaal geslaagd." •





De poort is een eigen ontwerp en is op maat gemaakt op Bali. Maurits kan deze op bestelling laten maken. Ook de boeddha komt uit Bali.

*“Sommige items namen we zelf mee van onze reizen, dat maakt onze tuin extra persoonlijk”*

MAURITS SIMONETTE, BEWONER



Het ronde houtsnijwerk is een op maat gemaakt ontwerp van Maurits.



Het terras is van  
Douglashout gemaakt. De  
beelden komen uit Bali en de  
stalen deuren zijn een eigen  
fabricaat.



De potten zijn gekocht bij Intratuin. De vloer is van Castle Stones. Het Boeddhabeeld komt uit Bali en is door Maurits en Manon meegenomen. Ook het bankje komt van dit Indonesische eiland.



-- nieuw zand --

Maurits: "Het zand dat uit de kuil voor de vijver kwam, hebben we gebruikt om een wal te maken. Die haalt het zicht op andere huizen mooi weg. We hebben nieuw zand laten storten om het gras en het gazon goed te krijgen."



Hoge grassoorten en een bloemenmix maken de tuin levendig.

*"Ik kan er zo van genieten om in en bij het water met de kids bezig te zijn"*

MAURITS SIMONETTE, BEWONER

