



Tekst Wilma Tjalsma-Smits - Fotografie Henny van Belkom

KERST IN HET BOSHUIS

KERST VIEREN MARIANNE EN ERIC TRADITIONEEL MET HET GEZIN. DE HOUTKACHEL GAAT AAN, ER WORDT EEN GARNALENCOCKTAIL GEMAAKT EN ZE ETEN STOOFPJEERTJES ALS TOETJE. EN HUN CHARMANTE BOSHUIS? DAT IS ELK JAARGETIJD MOOI, MAAR KOMT TIJDENS DEZE FEESTDAGEN HELEMAAL TOT BLOEI.

Marianne in de kapschuur bij de haard met op schoot Beertje, een Pomeriaan. De rieten stoel is van Hoffz, het vachtje in de stoel is gekocht via Marktplaats. De kandelaars aan de muur kocht Marianne bij Frieda Dorresteyn.

De kerst van Marianne en Eric

“Wij zijn wat betreft het vieren van de feestdagen best traditioneel en ik doe dat mijn hele leven al op dezelfde manier: met de familie, heerlijk. Lang geleden vierden we het met mijn ouders, zus, zwager en alle kinderen in Oostenrijk, in de sneeuw. Daar bewaar ik dierbare herinneringen aan. Zolang ik kerst maar met familie vier, maakt het mij eigenlijk niet uit waar ik ben. Thuis met z'n allen binnen rond de houtkachel of buiten bij de kapschuur rond de haard ... dat voelt zo speciaal. Met kerst maak ik altijd een garnalencocktail en een lekkere soep. Bij de traiteur bestel ik een hoofdgerecht. Want uren in de keuken staan, daar heb ik geen zin in en waarom zelf iets nieuws gaan proberen als de traiteur het veel beter kan? Het nagerecht maak ik wel zelf. Ook dat is traditioneel: altijd stooftje, ijs, slagroom en koekjes. Na het eten - en de afwas - schuiven we met z'n allen weer rond de tafel voor spelletjes!”



Even voorstellen

Marianne en Eric lieten vijf jaar geleden hun oog vallen op een verwaarloosd boshuis uit 1969 aan de rand van het Noord-Brabantse Putte. Dat verbouwden ze met oude bouwmaterialen tot een gezellige woning.

OOG VOOR DETAIL

Wonen in het bos heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Tijdens hete zomerdagen blijft het in het huis van Marianne en Eric heerlijk koel dankzij alle bomen rondom. Gedurende gure en op grijze winterdagen is het hier in huis binnen een mum van tijd supergezellig. Dan steekt Marianne de houtkachel aan en branden de kaarsen en alle sfeerverlichting van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Marianne vertelt dat toen Eric en zij het boshuis kochten het heerlijk zomers weer was. “Gelukkig maar, want er moest heel veel verbouwd worden. We leefden grotendeels buiten en in de opkamer die we enigszins gezellig hadden ingericht.” Inmiddels zijn ze zo'n vijf jaar verder. En als Marianne ons de foto's van het huis tijdens de aankoop laat zien, dan is het echt 'petje af'. Want wat zag het er verwaarloosd uit en wat heeft dit stel bergen werk verzet! Dat hier verbouwd is met oog voor detail en liefde voor oude bouwmaterialen, zie je overal terug.

HUIS, TUIN ÉN BOS

Oplettende lezers herinneren zich misschien nog dat we jaren geleden bij Marianne en Eric op bezoek waren in hun vorige huis in het centrum van het Noord-Brabantse Putte. Marianne: “We woonden er fijn, maar misten een grote tuin. We keken regelmatig op Funda en als we in het dorp hoorden dat er iemand

ging verhuizen, dan reden we er 's avonds even langs om te kijken of het misschien iets voor ons was.” Dat was zeker het geval met dit boshuis aan de rand van hun dorp. Een woning uit 1968 met een stuk eigen bos, een flinke tuin én flink wat achterstallig onderhoud. En het had ook bijzondere elementen, maar niet perse authentiek, zoals een dak van metalen platen. “Pas nadat we zeker wisten dat we die platen mochten vervangen door dakpannen en de constructie dit kon dragen, hebben we de koopakte ondertekend. Dat was al spannend en toen wisten we nog niet welk avontuur we tegemoet gingen. Want we hebben uiteindelijk veel meer gedaan dan we van plan waren. Alleen de voorgevel is nog origineel, al het andere hebben we vernieuwd, afgebroken of verplaatst.”

KAPSCHUUR MET HAARD

Inmiddels zijn alle verbouwingen afgerond en wonen Marianne en Eric hier met ontzettend veel plezier en prijzen ze zich dagelijks gelukkig dat deze plek op hun pad is gekomen. “We waren op zoek naar een huis met een grotere tuin en hebben nu een ontzettend sfeervolle woning met een grote tuin en een eigen bos! In de tuin zat al een zwembad, dat hebben we opgeknapt en tijdens snikhete dagen is dat onze favoriete plek.” En achter in de tuin heeft Eric samen met Mariannes neef Johnny een mooie kapschuur gebouwd. “Daar zitten we het hele jaar door en tijdens de winterdagen het meest, want de open haard zorgt daar voor een extra stuk beleving. De kapschuur is mede door die haard onze tweede woonkamer geworden en nu we er recent glazen schuifdeuren in hebben geplaatst, is het er nog comfortabeler geworden.”

BOS VOL LICHTJES

We vertelden het al eerder, tijdens de wintermaanden zijn dit huis en de omliggende tuin en het bos erg

“De kapschuur is onze tweede woonkamer geworden”

MARIANNE, BEWOONSTER



De kapschuur met de gezellig brandende open haard. De rieten stoel is van Hoffz, de plafondlamp van Hoffz is gekocht bij De Wilgengarde. De kandelaren naast de kerstboom zijn van Hoffz (via Het Wase Woonhuis). De groenkrans maakte Marianne zelf.

speciaal. Want er staan veel oude bomen, waaronder veel naaldbomen en met name als het een beetje mistig is, krijgt de omgeving iets mystieks en voelt het alsof je deel uitmaakt van een winterwonderland-decor. En je kunt het wel aan Marianne overlaten om die specifieke sfeer extra te benadrukken met prachtige, subtiele groendecoraties. “Daar begin ik rond 5 december mee. Ik koop grote en kleine kerstbomen voor in huis,

op het terras en onder de veranda van de kapschuur. Kerstgroen haal ik uit ons eigen bos of bij het tuincentrum; De Groene Loods in Roosendaal is een van mijn favoriete plekken als het gaat om kerstgroen.” Kransen en guirlandes maakt Marianne zelf en in het bos hangt ze talloze kerstlichtjes, waardoor wandelaars in deze tijd van het jaar soms net even wat langer blijven staan om te genieten. •



De kapschuur, gebouwd door Eric samen met Mariannes neef Johnny.



De Hoffz-kroonluchter is gekocht bij Het Markthuys. Het kerstgroen haalde Marianne uit haar eigen bos, bij Intratuin en bij De Groene Loods.

“We hebben uiteindelijk veel meer
gedaan dan we van plan waren”

MARIANNE, BEWOONSTER



In de woonkamer staat een houtkachel van Jacobs Kachels in Maashees. Het houten plafond zat verborgen achter hardboardplaten en kwam tevoorschijn tijdens de verbouwing. Een van de aangename verrassingen van het huis. De bank, de staande lamp en de salontafel van Hoffz komen via 't Blakertje. Het windlicht is van Puur Wonen. De grote rieten houtmand is van Hoffz. De pot met daarin dennengroen is gekocht bij Frieda Dorresteyn. De houten plank tegen de muur is van Het Markthuys.

“Rond 5 december begin ik met prachtige, subtiele groendecoraties”

MARIANNE, BEWOONSTER



De opkamer, hier woonden Marianne en Eric tijdens de verbouwing gedurende twee jaar, met een kast van Aura Peepkorn. De potten op de kast zijn van Hoffz. De potten op de grond zijn van Hoffz en gekocht bij De Wilgengarde. De vazen in de vensterbank zijn van Hoffz en gekocht bij Landelijke Stijl en Wonen.



Een fijn sfeerhoekje met een houten werktafel, stoel en kandelaar (alles van Hoffz). De lamp is van Aura Peepkorn. Op het bureau staan grote potten van Frieda Dorresteijn. Het kleed is van Sober Stoer & Mij. De kussens zijn gekocht bij Hoffz. De gietijzeren radiator is gekocht in België.



.. authentieke radiatoren ..

Het boshuis van Marianne en Eric is voorzien van authentieke, gietijzeren radiatoren uit België. Deze radiatoren kunnen volledig op maat worden gemaakt. De antieke radiatoren van onder meer Classic Comfort zijn van Amerikaanse origine. Deze worden niet alleen volledig op maat, maar ook in elke gewenste kleur geleverd.





De eettafel en stoelen van Hoffz zijn gekocht bij 't Blakertje. De eettafel is met kerstgroen en een krans gedecoreerd, beide gemaakt door Marianne. De kaarsenkandelaar is van Puur Wonen.



De eettafel is gedekt met servies van Broste Copenhagen. Het tafelkleed is van Hoffz. Het bestek en de glazen kocht Marianne bij Intratuin.



De grote potten komen van Landelijk Sober Wonen. De kerstklokken zijn bij Intratuin gekocht.

“Ik koop grote en kleine kerstbomen voor in huis, op het terras en onder de veranda van de kapschuur”

MARIANNE, BEWOONSTER

De keuken is gemaakt door 't Achterhuis. De wasbak is een oude trog die als plantenbak diende. De hanglampen boven het aanrecht zijn van Hoffz en gekocht bij Landelijke Stijl en Wonen. De houten bak op het aanrecht is van Frieda Dorresteijn.



Het fornuis is een Falcon. De oude, houten planken zijn van Hoffz. De pot op de schouw is van Frieda Dorresteijn.



Tegen de muur staat een oude deur van Landelijke Stijl en Wonen. De linnen plaid is van Hoffz. De groenguirlande heeft Marianne zelf gemaakt.



.. instavriendinnen ..

Hun boshuis richtte Marianne in een landelijke, sobere woonstijl in. Door liefhebbers van deze woonstijl online te volgen, kreeg ze er een compleet nieuwe vriendengroep bij. "Bij het zien van andermans interieurs doe je zo veel ideeën op. Soms zie ik een stylinghoekje op Instagram en denk ik: daar ga ik thuis ook mee aan de slag. Of ik ontdek via m'n instavriendinnen nieuwe woonwinkels!" Mariannes eigen insta: @marianneknicknie.



“Kerstgroen haal ik uit ons eigen bos of bij het tuincentrum”

MARIANNE, BEWOONSTER



In de bijkeuken zat bij de aankoop van het huis een sauna met bubbelbad. De ruimte werd compleet verbouwd tot bijkeuken, geheel in de stijl van het boshuis. In de bijkeuken staat een wasbak van 't Potterieke. Het onderstel van de wasbak heeft Eric gemaakt. Op de tafel naast de wasbak staat een houten kerstboompje dat Marianne kocht bij Stoer en Landelijke Stijl De Buitenkans.



Het krukje onder het raam, de houten panelen tegen de muur, de gordijnen en de staande lamp zijn van Hoffz.



Een sfeerhoekje in de slaapkamer met een fauteuil, een pot van Hoffz en kandelaars via Landelijke Stijl en Wonen.



Op het bed ligt een spreij van Hoffz. Ook het nachtkastje is van Hoffz. Op de wanden zit grijze kalkverf. De lamp op het kastje naast het bed is gekocht op Marktplaats, evenals het vachtje op de vloer.

“We hebben nu een ontzettend
sfeervolle woning”

MARIANNE, BEWOONSTER



De badkamer op de eerste etage met een ligbad en spiegel van de sanitairwinkel in Putte. De wastafel is gekocht bij 't Potterieke. Op de vloer liggen Bricks van Castle Stones. De plaid over de badrand van Hoffz komt van Landelijke Stijl en Wonen. Het krukje is van De Wilgengarde. De rieten mand onder de wastafel is van Aura Peepkorn.

“Bij het zien van andermans interieurs
doe je zo veel ideeën op”

MARIANNE, BEWOONSTER